

# Kies voor Olympia omdat het een leuke school is!



**Jenna**  
vmbo-theoretisch

**Sepp**  
vmbo-theoretisch

## Sepp

De eerste week was het best even wennen op Olympia. Soms moest ik even zoeken in de school naar het juiste lokaal. Gelukkig ben ik niet verdwaald. Ik zat vorig jaar op basisschool De Bergen in Eindhoven. Tijdens de informatieavond van Olympia kreeg ik meteen een enthousiast gevoel. De aardige docenten en leuke vakken spraken me meteen aan. Ik vond het toen al superleuk en dat gevoel klopt nog steeds.

## Dansje

Het vak biologie heeft mijn interesse. We leren nu veel over organismen en bruine bonen. De toets erover was voor mij best makkelijk. Meneer Van Tuijn is een aardige mentor. Hij kan soms weleens streng zijn, maar meestal probeert hij heel veel grapjes te maken in de les. Zijn laatste grap was bij het vak aardrijkskunde. Hij vertelde dat je op de aardplaten een dansje kan maken, omdat deze in en uit elkaar schuiven.

## Tip

Mijn tip voor groep 8 leerlingen is om het niveau te kiezen wat bij jou past. Ga niet iets doen wat je niet kunt, maar kies het niveau waar je zeker van weet dat je dat gaat halen. Op Olympia doe ik vmbo-theoretisch, maar als het goed gaat kan ik al eerder doorstromen naar de havo.

Kies een school die bij jou past en als je voor Olympia kiest, dan maak je zeker een goede keuze!

## Jenna

De introductieweek was super. We deden spelletjes en sporten en we aten hamburgers van de barbecue om elkaar en de school beter te leren kennen.

## Bijzonder

De extra ondersteuning die op school mogelijk is, is voor mij prettig. Ik heb diabetes en de leerkrachten begeleiden me hier zodat ik bijvoorbeeld op tijd ga prikken. In mijn klas heb ik dit meteen in het begin verteld en iedereen accepteert dat hier gewoon. Dat is bijzonder!

## Rust

Met 16 leerlingen in mijn klas is het hier heerlijk rustig en er is veel aandacht en begeleiding voor mij als ik iets niet begrijp. Kunst en cultuur vind ik geweldig, omdat ik thuis ook altijd al creatief bezig ben. We maken nu verschillende kleuren door verf te mengen en schilderen daarmee De Sterrennacht van Vincent van Gogh.

## Thuis

Ik wil later diabetesverpleegkundige worden zodat ik zelf andere mensen en kinderen kan helpen. In de tweede klas krijgen we ook het vak Zorg en Welzijn en daar kijk ik nu al naar uit. Op Olympia krijg je meteen een hartelijk welkomstgevoel. Daardoor voel ik me hier thuis.

**OLYMPIA**  
Dat zijn wij